

ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Άφωνα παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες την εργασιακή απαξίωση και τον ηθικό διασυρμό 40.000 συμπολιτών μας που απασχολούνται στα προγράμματα **stage** και μάλιστα με διαδικασίες κυνικά συνοπτικές. Αυτοί οι ανασφάλιστοι εργαζόμενοι των **400 € μηνιαίως**, αντιμετωπιζόμενοι ως θύτες και εκμεταλλευτές του δημοσίου πλούτου, φορτώθηκαν στις πλάτες τους όλα τα δεινά της κάκιστης εικόνας της εθνικής μας οικονομίας και ως αποδιοπομπαίοι τράγοι αποδιώχνονται στο περιθώριο της κοινωνικοοικονομικής ζωής του τόπου.

Συνυπεύθυνες για τις άθλιες τούτες εργασιακές σχέσεις που θεσμοθετήθηκαν το **1996** και βαπτίστηκαν υποκριτικά ως «**απόκτηση εμπειρίας**», είναι αναμφισβήτητα οι κυβερνήσεις και της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, όπως τεράστιες ευθύνες έχει η κομματική συνδικαλιστική αφρόκρεμα της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, που ενώ ανέχθηκαν ή επικούρησαν τη θεσμοθέτηση και τη λειτουργία των προγραμμάτων αυτών, τώρα επιδεικνύουν μια καθ' όλα ύποπτη απάθεια στην αποπομπή των εργαζομένων και συμπεριφέρονται ως απολογητές της εν λόγω κυβερνητικής απόφασης.

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας εσχάτως στη Σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι «*τα **stage** είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους νέους, όταν όμως χρησιμοποιούνται στην αγορά εργασίας ως μέθοδοι μαθητείας, με τρόπο διάφανο και επωφελή για τη νέα γενιά που θα βγει στην αγορά εργασίας, και όχι ως εργαλείο για το εμπόριο ψυχών και την εξασφάλιση πολιτικής πελατείας, όπως τα χρησιμοποίησε κατ' επανάληψη η κυβέρνηση της Ν.Δ.*». Αυτό που δεν είπε όμως, είναι ότι στο παρελθόν η πολιτεία προχώρησε στη **μονιμοποίηση** με το νόμο 2738/1999, 2.500 εργαζόμενων με 16 μήνες προϋπηρεσίας μέσω των προγραμμάτων **stage** στους ΟΤΑ, αλλά και με τον επόμενο νόμο 2839/2000...

«*Μοχλό πελατειακών σχέσεων*» χαρακτήρισε με τη σειρά του τα **stage** ο **πρόεδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης Δασκαλόπουλος**, ο οποίος εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του συνδέσμου για την κατάργηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων στο δημόσιο και τάχθηκε υπέρ της επανασύνδεσης των stage με την ιδιωτική οικονομία, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον υπουργό Εργασίας Ανδρέα Λοβέρδο...

Ακόμα λοιπόν και ο πιο αδαής, αντιλαμβάνεται πολύ καλά ότι όταν ο ΣΕΒ συμπλέει με τις αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης για θέματα εργαζομένων, οι μόνοι που **δεν** πρόκειται να ωφεληθούν, είναι οι εργαζόμενοι... Ανοίγει έτσι διάπλατα ο δρόμος για εύρεση **φθηνού** εργατικού δυναμικού από τις επιχειρήσεις, οι οποίες στο όνομα της παροχής εργασιακής εμπειρίας, θα εκμεταλλευτούν με το χειρότερο τρόπο τους απελπισμένους υποψηφίους καταρτιζόμενους, τους οποίους

αντί του – ούτως ή άλλως άθλιου- βασικού μισθού, θα αμείβουν με κονδύλια του ΟΑΕΔ...

Ειδικότερα, στο χώρο της Υγείας, το φαινόμενο των απασχολούμενων με **stage**, εκτός των γενικών χαρακτηριστικών που προαναφέρουμε, παρουσιάζει και ορισμένες ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με τη φύση της εργασίας των νοσηλευτών. Συγκεκριμένα, οι νοσηλευτές που απασχολούνται (ή καταρτίζονται) μέσω των προγραμμάτων αυτών, **κανονικά** απαγορεύεται να εργάζονται κατά τις νυχτερινές βάρδιες, καθώς επίσης και στις αργίες, μιας και δε δικαιούνται να λάβουν υπερωριακή αποζημίωση. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως, λόγω της τεράστιας έλλειψης σε νοσηλευτικό προσωπικό, οι εργαζόμενοι αυτοί αναγκάζονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους καθ' όλες τις βάρδιες, χωρίς να λαμβάνουν καμία περαιτέρω αμοιβή. Έτσι, οι απασχολούμενοι στα **stage** (καθώς και οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου) **δεν έχουν κανενός είδους συνδικαλιστική εκπροσώπηση ή κάλυψη** στους χώρους όπου εργάζονται, μιας και δεν αποτελούν μόνιμους δημόσιους υπάλληλους. Επιπλέον, ο απαράδεκτος αυτός θεσμός δεν έχει κανένα απολύτως έρεισμα στο χώρο της Υγείας, τη στιγμή που υπάρχουν χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτών, σχεδόν διπλάσιες από το συνολικό αριθμό των ανέργων.

Έτσι, άνθρωποι που σπούδασαν, μόχθησαν, κακοπληρώθηκαν και πίστεψαν σε μύριες όσες εξαγγελίες ανθρώπων που τους χρησιμοποίησαν με το χειρότερο τρόπο ως αναλώσιμο υλικό και ως εκλογική πελατεία, σήμερα στιγματίζονται και τίθενται στο περιθώριο, μην έχοντας πλέον το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν την προϋπηρεσία τους στην προσπάθειά τους να μονιμοποιηθούν.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η **ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ**, αδυνατώντας πλέον να δικαιολογήσει τους λόγους της κωλυσιεργίας των τελευταίων ετών για προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, καταδικάζει κάθε προσπάθεια ενοχοποίησης των εργαζομένων και θεωρεί ότι όλες οι κενές θέσεις πρέπει να πληρωθούν με μόνιμους νοσηλευτές άμεσα.

Τέλος, συμπαρίσταται με όλες της τις δυνάμεις στους θιγόμενους συναδέλφους, ώστε η φωνή τους για μονιμοποίηση να ακουστεί δυνατά σε όλα τα κέντρα λήψης των αποφάσεων.