

Ο κατήφορος δεν έχει τέλος για την ΠΟΕΔΗΝ

Όταν η ηθική και η ευθυκρισία δίνουν τη θέση τους στη δολοπλοκία, τη μισαλλοδοξία και την αναίσχυντη κατάπτωση της αξιοπρέπειας, τότε στο μυαλό όλων μας έρχεται μόνο μια λέξη: ΠΟΕΔΗΝ.

Οι βαρόνοι της οκνηρίας, της αεργίας και της προσκόλλησης στην κρατική εξουσία, εγκαθιδρύοντας μια **μονοκομματική** διοίκηση στην ομοσπονδία τους, άρχισαν τελευταία να χάνουν το χρώμα τους, μόλις διαπίστωσαν ότι οι Νοσηλευτές αυτονομούνται και αυτοοργανώνονται.

Τόσο η ΠΑΣΚΕ όσο και η ΔΑΚΕ της ΠΟΕΔΗΝ ανέκαθεν αλληλοϋποστηρίζονται, χωρίς να έχουν διαφωνήσει **ποτέ** σε κανένα μείζον ζήτημα που αφορά την τύχη των χιλιάδων εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δρώντας περισσότερο ως κρατικοδίαιτος θάλαμος αποσυμπίεσης της γενικευμένης αγανάκτησης των μελών της, μοιράζοντας καθρεφτάκια, χάντρες και ...κάρτες απεριορίστων διαδρομών... Όσο για τα κόμματα της αριστεράς; Άφαντα, άφωνα και ανύπαρκτα.

Πώς μπορούν όμως οι Νοσηλευτές να εμπιστευτούν το εργασιακό τους μέλλον στα χέρια **ανίκανων κηφήνων** με μηδενικό πηλίκο στο ενεργητικό των «αγώνων» τους; Πώς μπορεί η ΠΑΣΥΝΟ να κάνει πίσω –όπως τη... συμβούλεψαν ορισμένοι πεφωτισμένοι συνδικαλιστές- από τη διεκδίκηση της εισόδου της στην ΑΔΕΔΥ; Πώς θα αφήσουμε τις νοσηλευτικές **διεκδικήσεις στους παρασκευαστές, τους διοικητικούς, τους θυρωρούς και τους μάγαιρες;**

Πριν προλάβουμε λοιπόν να συνέλθουμε από το σοκ της είδησης ότι οι κ.κ. Κουτσιουμπέλης και Κασσές θα ορίστηκαν εκπρόσωποι στο... Λουξεμβούργο, μάθαμε ότι η ΠΟΕΔΗΝ απέστειλε στο νομικό σύμβουλο του Υπουργού Υγείας... χρυσόβουλο, πλήρες ψευδών στοιχείων, με το οποίο **στρέφεται κατά της συνδικαλιστικής ελευθερίας των αιρετών εκπροσώπων της ΠΑΣΥΝΟ**, θυμίζοντάς μας τις εποχές της φεουδαρχίας, όπου οι επιστάτες ως μαντρόσκυλα της εξουσίας, επέβαλλαν την τάξη σε κάθε άλλη μορφή οργανωμένης συλλογικής εκπροσώπησης.

Κατρακυλώντας στο βούρκο του **δοσιλογισμού** και εξευτελίζοντας κάθε εναπομείνασα έννοια της αξιοπρέπειάς τους, οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΔΗΝ φαίνεται ότι **δε γνωρίζουν όρια ξεπεσμού.**

Τυφλωμένοι από το μίσος της επιτεινόμενης απώλειας των μακροχρόνιων προνομίων τους **και βλέποντας μέρα με τη μέρα την ΠΑΣΥΝΟ να γιγαντώνεται ιδρύοντας συνεχώς νέα σωματεία**, έχοντας φτάσει αισίως τα **31**, μετέρχονται μεθόδων αλγεινών, που η ιστορία έχει πολλάκις καταδικάσει. Η συκοφαντία, η ψευδολογία και ο εργατοπατερισμός, βασικά όπλα στην κυψέλη του εν λόγω κηφηναριού, χρησιμοποιούνται αφειδώς προκειμένου να λασπολογήσουν, να θίξουν υπολήψεις και να ζημιώσουν αναίτια θεσμούς, ολότελα διάφανους και εναργείς.

Δε σκοπεύουμε να μπούμε στην ουσία των όσων ντροπιαστικών αναφέρονται στο λίβελλο των πανικόβλητων ψευδολόγων, οφείλουμε μόνο να τους συμβουλέψουμε να μην ανακατεύονται με ερμηνείες νόμων που δε γνωρίζουν, ούτε να μπαίνουν σε ξένα χωράφια που παντελώς αγνοούν, παρότι εκρίθησαν ικανοί πρεσβευτές μας στο Λουξεμβούργο.

Υ.Γ: Αλήθεια ποια από τις τρεις δόκιμες γλώσσες του κρατιδίου ομιλούν;